

De stichting Vrienden van het Gevangenis­museum stelt zich ten doel het Nationaal Gevangenis­museum te ondersteunen.

# 12 **nieuwsbrief**

VERENIGING VRIENDEN VAN HET  
NATIONAAL GEVANGENISMUSEUM

APRIL 2014

## Beste vrienden,

Dit is de twaalfde nieuwsbrief van de Vereniging van Vrienden van het Nationaal Gevangenis­museum.

In deze nieuwsbrief wederom aandacht voor de vrijwilligers die voor het museum hun handen uit de mouwen steken. Dit keer een vrijwilliger aan het woord.

Het bestuur is druk doende om dit jaar in de jaarlijkse Spinhuis­lezing de aandacht te vestigen op de relatie dader en slachtoffer. Het begint er op te lijken dat langzamerhand slachtoffers de aandacht krijgen die zij jarenlang tekort kwamen.

Litteraard geeft directeur Peter Sluiter een overzicht van hoe het in deze moeilijke tijd is om de touwtjes aan elkaar te moeten knopen en hoe het toekomstperspectief er uit ziet.

Op 23 mei gaat de jaarlijkse excursie voor de leden naar de Bijlmerbajes; officieel Penitentiare In­richtingen Over-Amstel genaamd. De leden krijgen daarvan apart bericht. Het lijkt er nu al op dat het storm gaat lopen. Terecht, want dit gigantische complex dat in 1978 van alle kanten zowel positieve als negatieve publiciteit kreeg, gaat sluiten.

JAN EERBEEK

## Nieuw bestuurslid

Helaas moest Peter Boomsma om persoonlijke reden als be­stuurslid afscheid van ons nemen. Voor zijn vele werk gedurende een aantal jaren bedanken we hem van harte.

Gelukkig vonden we snel een nieuw bestuurslid die erg veel heeft in het bestuurswerk. Jan Eerbeek, voor velen een bekende, sinds kort gepensioneerd Hoofd­predikant bij DJI en jarenlang het gezicht van Exodus Nederland, stelt zich voor.



Jan Eerbeek heeft ruim 33 jaar bij DJI gewerkt, eerst 18 jaar als justie­predikant in Den Bosch, Vught en Scheveningen en daarna 15 jaar als hoofd­predikant bij de Dienst Geestelijke Verzorging. In 1981 richtte hij Exodus op. Met veel plezier heeft hij altijd bij DJI gewerkt, een organisatie met veel betrokken medewerkers. In

2013 nam hij afscheid als hoofd­predikant en als voorzitter van Exodus Nederland. Sinds zijn pensionering is hij actief in allerlei organisaties, lezingen en projecten, waaronder de ontwikkeling van een Exodushuis op Bonaire.

Jan Eerbeek is geboren in Den Haag en heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Over zijn werk publiceerde hij verschillende artikelen en twee boeken: *Een Misdadiger is meer dan zijn Delict* in 2009 en *Gaan in het Licht van de Hoop* in 2013.



EXCURSIE

## Naar de Bijlmerbajes

Op 23 mei a.s. is de jaarlijkse excursie naar de roemruchte Bijlmerbajes in Amsterdam, officieel Penitentiare In­richtingen Over-Amstel geheten. In 1978 waren de zes in­richtingen en de Dienst Algemeen Beheer klaar voor bewoning. Het veroorzaakte in die tijd nogal wat opschudding. Volgens sommigen was het moeilijk bereikbaar en te massaal. In het voorgebouw huisden de rechters-commissaris, was de Dienst Algemeen Beheer met bezoeks­zalen en advocatenkamers en keuken.

Nu 36 jaar later gaat de Bijlmerbajes dicht, omdat het te duur in gebruik is. Nog tijd om een blik in het inwendige te werpen. Voor de leden een unieke kans om er eens de voet in gezet te hebben.

Als u zich bij mij opgeeft, krijgt U van mij bijtijds nadere informatie over adres, de tijden, hoe u moet reizen en waar u op moet letten.

Met vriendelijke groet,

Klaas de Graaff

secretaris Vereniging Vrienden van het Gevangenis­museum

Zilvermeeuw­hof 1, 5672 ED Nuenen

email: [klaas.de.graaff@onsnet.nu](mailto:klaas.de.graaff@onsnet.nu)